



## 9. Στέγαση-Στρατηγική ένταξης

Με την απόφαση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με αριθ. 6382/2019 τέθηκαν σε ισχύ οι χρονικοί περιορισμοί στη στέγαση και στα επιδόματα των δικαιούχων διεθνούς προστασίας ανάλογα με την ημερομηνία απόκτησης της προσφυγικής ιδιότητας, χωρίς όμως να έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες που θα ευνοήσουν την αυτονομία τους. Η συγκεκριμένη κίνηση, καθώς και η έλλειψη εθνικής στρατηγικής για την ένταξη (καθώς δεν έχει δημοσιευτεί σε τελική μορφή) θέτει εν αμφιβόλω την ασφαλή διαβίωση και ένταξη της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στην ελληνική κοινωνία.

**ΕΡΩΤΗΣΗ:** Σε τι είδους ενέργειες θα προβείτε για να διασφαλίσετε την θεσμική προστασία τέτοιου είδους ευάλωτων πληθυσμών μέσω της παροχή ενός κατάλληλου οικονομικού, προνοιακού και υποστηρικτικού πλαισίου;

---

**ΚΙΝΑΛ:** Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί λόγω της αδιέξοδης πολιτικής που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα. Δεν υπήρξε ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενδυνάμωση των νεοεισερχομένων ώστε να μπορούν να ενταχθούν στις τοπικές κοινωνίες. Δράσεις εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και επαγγελματικής κατάρτισης ή αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων απουσίασαν σχεδόν παντελώς παρά το γεγονός ότι υπήρχαν επαρκείς διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι.

Παρά το γεγονός ότι το ζήτημα αφορά τη χάραξη της εθνικής στρατηγικής για την ένταξη, οι εθνικοί/κρατικοί φορείς απουσιάζουν από την υλοποίηση των δράσεων μέχρι σήμερα. Ούτε στον τομέα της στέγασης ούτε στον τομέα των επιδομάτων εμπλέκονται κρατικές υπηρεσίες ενώ δεν είναι γνωστός ο χρονικός ορίζοντας και το εύρος της οικονομικής υποστήριξης από την ΕΕ για το κοντινό μέλλον.

Σε κάθε περίπτωση, έστω και αργά, χρειάζεται η εφαρμογή προενταξιακών προγραμμάτων ώστε να μην βρεθούν στην ίδια κατάσταση όσοι φιλοξενούνται και λαμβάνουν επιδόματα ως αιτούντες άσυλο σήμερα. Απαιτείται άμεσα επίσης αξιόπιστη καταγραφή του αριθμού των αναγνωρισμένων προσφύγων που βρίσκονται σε κίνδυνο αστεγίας και κοινωνικού αποκλεισμού και λήψη μεταβατικών μέτρων στήριξης για την ομαλή τους ένταξη στον κοινωνικό ιστό και την εργασία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες ώστε οι φιλοξενούμενοι σε δομές να μπορούν να αυτονομηθούν πριν την απόφαση για την αναγνώριση του προσφυγικού τους καθεστώτος.

Τέλος θα πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν νοείται πρόγραμμα ένταξης χωρίς την ενεργή (από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση) εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, έστω και τώρα, θα πρέπει να μεταφερθούν πόροι και αρμοδιότητες σε τοπικό επίπεδο.

---

**ΚΚΕ:** Στη συγκεκριμένη περίπτωση, που πετάνε κυριολεκτικά στο δρόμο τους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στις δομές και καταργούν το χρηματικό βοήθημα για την αγορά ειδών πρώτης



## Generation 2.0

For Rights Equality & Diversity



ανάγκης, η παροχή ασύλου από ευχή έγινε κατάρα. Πρόκειται για απαράδεκτη και ανάλγητη ενέργεια, συνέπεια του εγκλωβισμού στην Ελλάδα που έχει συνυπογράψει και εφαρμόζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την οποία το Κόμμα μας έχει καταγγείλει και έχει ζητήσει τη στέγαση των προσφύγων σε διαμερίσματα και την εφαρμογή πολιτικών ένταξης στην εργασία με δικαιώματα και στην υπόλοιπη κοινωνική ζωή, με πρώτη και κύρια προϋπόθεση την οργανωμένη από το κράτος καθολική εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Επιπλέον, το περίφημο πρόγραμμα στέγασης αναγνωρισμένων προσφύγων που είναι ακόμη στα χαρτιά, στο βαθμό που θα μπει σε εφαρμογή, προβλέπει βμηνη μόνο φιλοξενία σε διαμερίσματα και στη συνέχεια θα πρέπει να πάρουν το δρόμο της αναζήτησης των επιδομάτων πτωχοκομείου, με τα οποία η κυβέρνηση φιλοδωρεί και τον ντόπιο πληθυσμό (επίδομα στέγασης, προνοιακά επιδόματα κ.λπ.). Μόνο που οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν την ελληνική γλώσσα, γιατί κανένα καθολικό και οργανωμένο από το κράτος πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας δεν έγινε ούτε στους πρόσφυγες ούτε στους μετανάστες. Επιπλέον, δεν έχουν το οικογενειακό περιβάλλον, χάρη στο οποίο καταφέρνουν να «φυτοζωούν» τα λαϊκά νοικοκυριά των Ελλήνων που πλήττονται από την κρίση και τις πολιτικές του κεφαλαίου.

---

**ΣΥΡΙΖΑ:** Έχουμε περάσει πλέον από τη φάση της πρώτης υποδοχής στη φάση της ένταξης των προσφύγων. Γι' αυτόν τον λόγο εκπονήθηκε φέτος η Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Σε συνέχεια της Υπουργικής Απόφασης που αναφέρετε, η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη προβεί σε ενέργειες για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Συγκεκριμένα:

I. Σε ό,τι αφορά τα άτομα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς αναγνώρισης έως και τις 31/12/2017 και των οποίων οι παροχές υπό το πρόγραμμα ESTIA έχουν λήξει, σημειώνεται ότι, με την Δ13/οικ./25150/557 κοινή υπουργική απόφαση, αυτά έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Επίσης, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν πρόσβαση στο κράτος πρόνοιας εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, όπως ισχύει για τους Έλληνες πολίτες.

II. Για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας που έχουν αναγνωριστεί από 1/1/2018, σημειώνεται ότι μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα HELIOS. Πρόκειται για μια ολιστική παρέμβαση για δικαιούχους διεθνούς προστασίας, οι οποίοι διαμένουν σε δομές του συστήματος υποδοχής της χώρας (διαμερίσματα του προγράμματος ESTIA, ΑΔΦ, κ.τ.λ.) και οι οποίοι μετά την αναγνώριση του καθεστώτος τους, «χάνουν» τις προστατευτικές παροχές που απολάμβαναν ως αιτούντες άσυλο, βάσει της ελληνικής νομοθεσίας και της Σύμβασης της Γενεύης όπως ισχύει. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση των



## Generation 2.0

For Rights Equality & Diversity



δυνατοτήτων και των δεξιοτήτων των ωφελούμενων με στόχο σταδιακά να αναλάβουν την ανεξάρτητη διαβίωσή τους και να ενταχθούν ομαλά στην ελληνική κοινωνία και Πολιτεία.

Το πρόγραμμα παρέχει στους ωφελούμενους: α) υποστήριξη της αυτόνομης στέγασής τους. Οι ωφελούμενοι και ωφελούμενοι θα λάβουν επιδότηση ώστε να συνάψουν σύμβαση μίσθωσης διαμερίσματος στο όνομά τους. β) μαθήματα ένταξης για τους ωφελούμενους και τις ωφελούμενες του προγράμματος 16-65 ετών, εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι στη δημόσια εκπαίδευση. γ) της προώθησης στην αγορά εργασίας μέσω ατομικών συνεδριών επαγγελματικού προσανατολισμού. δ) της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και προώθησης κοινωνικής συνοχής, μέσω συναφών δράσεων (αθλητικές εκδηλώσεις, κ.ά.)

III. Συμπληρωματικά των παραπάνω, το φθινόπωρο αναμένεται η έναρξη πιλοτικού πρόγραμμα κατάρτισης, πιστοποίησης δεξιοτήτων και προώθησης στην απασχόληση μέσω του ΟΑΕΔ για 3.000 δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες αυτής. Το πρόγραμμα πρόκειται να υλοποιηθεί από το Υπουργείο Εργασίας και έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Με τις παραπάνω δράσεις μας στοχεύουμε να ενταχθούν ουσιαστικά στην κοινωνία οι πρόσφυγες που διαμένουν στη χώρα μας, μέσα από τη στέγασή τους σε διαμερίσματα και σπίτια εντός του αστικού ιστού, μέσα από την εκπαίδευση όλων – ανηλίκων και ενηλίκων – και φυσικά μέσα από την εργασία. Την ίδια στιγμή που εμείς μιλάμε για ένταξη, η ΝΔ οραματίζεται το προσφυγικό με αυστηρή φύλαξη συνόρων και καθιέρωση κλειστών κέντρων πρώτης υποδοχής. Οι αιτούντες άσυλο, δηλαδή, κατά τη ΝΔ πρέπει να κρατούνται. Αυτή η θέση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις αρχές της Σύμβασης της Γενεύης αλλά και με το ενωσιακό δίκαιο και συγκεκριμένα την Οδηγία 2013/33/ΕΕ, σύμφωνα με την οποία ο αιτών διεθνή προστασία απαγορεύεται να κρατείται, παρά μόνο κατ' εξαίρεση και για συγκεκριμένους σοβαρούς λόγους.