



Generation 2.0

For Rights Equality & Diversity



5. Αντιμετώπιση παράτυπων μεταναστών

Εξετάζοντας τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου και συγκεκριμένα το ποσοστό των απορριπτικών αποφάσεων, γίνεται αντιληπτό ότι ένας μεγάλος αριθμός αιτούντων άσυλο πρόκειται να εκπέσει σε καθεστώς μη νόμιμης διαμονής στη χώρα. Σε ίδιο καθεστώς διαμονής βρίσκονται και οι πολίτες τρίτων χωρών που κατείχαν κάποια άδεια διαμονής για εργασία, και λόγω της κρίσης δεν κατάφεραν να διατηρήσουν την άδεια διαμονής τους με συνέπεια να βρεθούν χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δεδομένης της παρουσίας ενός αριθμού ατόμων χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, τι είδους πολιτικές σκοπεύετε να ασκήσετε για την συγκεκριμένη κατηγορία του πληθυσμού που διαμένει στη χώρα;

ΚΙΝΑΛ: Η παροχή «δεύτερης ευκαιρίας» σε όσους έχουν εκπέσει της νομιμότητας για τυπικούς λόγους είναι η λύση για όσους κατείχαν στο παρελθόν άδεια διαμονής με δεδομένο μάλιστα ότι στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μακρόχρονη νόμιμη διαμονή στη χώρα.

Όσον αφορά τους απορριφθέντες από το άσυλο οφείλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Είναι ευνόητο ότι όσοι δεν δικαιούνται διεθνή προστασία πρέπει να επιστρέφονται στη χώρα τους. Άλλως καταργείται η έννοια της διεθνούς προστασίας. Η διαδικασία των επιστροφών είναι ιδιαίτερα απαιτητική και μπορεί να είναι χρονοβόρα ακόμα και για λόγους που δεν αφορούν άμεσα τη χώρα μας. Την απάντηση στο πρόβλημα δίνει ο νόμος 3907/11 που προβλέπει τις διαδικασίες επιστροφής και τα μέσα που μπορεί να αξιοποιήσει η πολιτεία. Σε κάθε περίπτωση ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την απόρριψη μέχρι την επιστροφή είναι υποχρέωση της πολιτείας ενώ εξαιρέσεις από την επιστροφή μπορούν να υπάρχουν σε τεκμηριωμένες περιπτώσεις που χρήζουν ανθρωπιστικής αντιμετώπισης.

ΚΚΕ: Η πολιτική της ΕΕ και όλων των ελληνικών κυβερνήσεων είναι η συνεχής και διαχρονική χειροτέρευση της νομοθεσίας για το άσυλο και τα δικαιώματα των προσφύγων, η καταπάτηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Συνθήκη της Γενεύης. Αυτό μάλιστα συμβαίνει τη στιγμή που αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των ξεριζωμένων από τις εστίες



Generation 2.0

For Rights Equality & Diversity



τους λόγω του αδυσώπητου ανταγωνισμού μεταξύ ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και των πολέμων που έχουν εξαπολύσει ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ για τον έλεγχο των ενεργειακών και άλλων πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δρόμων μεταφοράς τους. Αυτή είναι η αιτία για τους χιλιάδες πρόσφυγες που η πολιτική της ΕΕ και της κυβέρνησης έχει εγκλωβίσει στα άθλια hotpots των νησιών του Αιγαίου και σε όλη την Ελλάδα, παρόλο που θέλουν να πάνε σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Ανάλογη είναι και η αντιμετώπιση των οικονομικών μεταναστών, με την υιοθέτηση του μοντέλου της επιλεκτικής νομιμοποίησης μόνο εκείνων των μεταναστών που έχει ανάγκη το κεφάλαιο για να αυξάνει ακόμη περισσότερο τα κέρδη του μέσα από την εκμετάλλευση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού με λιγότερα δικαιώματα. Για τους υπόλοιπους, συνειδητά έχει επιλεγεί η πολιτική των διώξεων και των απελάσεων, η διατήρησή τους σε καθεστώς παρανομίας, ώστε να είναι περισσότερο ευάλωτοι στην εκμετάλλευση από εργοδότες, κρατικούς μηχανισμούς, εγκληματικά κυκλώματα και φασιστικές συμμορίες.

Το ΚΚΕ δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους οικονομικούς μετανάστες σε ότι αφορά την υπεράσπιση του δικαιώματός τους για αξιοπρεπή ζωή με δικαιώματα στις χώρες υποδοχής. Θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων και των διώξεων από αντιδραστικά καθεστώτα είναι οι μεν, θύματα της φτώχειας οι δε. Δηλαδή, θύματα του εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού συστήματος και οι δύο, όπως και οι ντόπιοι εργαζόμενοι. Μέσα από τις δυνάμεις του στο εργατικό και λαϊκό κίνημα, αλλά και αυτοτελώς ως Κόμμα παλεύει για τη μεταφορά των αιτούντων άσυλο στις χώρες πραγματικού προορισμού τους, για παροχή ασύλου σε εκείνους που θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα με βάση τη Συνθήκη της Γενεύης. Για τη νομιμοποίηση των μεταναστών που ζουν, εργάζονται και έχουν αποκτήσει βιοτικούς δεσμούς με τη χώρα, με την έκδοση και ανανέωση μακροχρόνιων αδειών παραμονής, με απλές και δωρεάν διαδικασίες.

ΣΥΡΙΖΑ: Η στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ σε πολιτικές που θα σέβονται τα δικαιώματα των μεταναστών και θα διευκολύνουν την έκδοση νομιμοποιητικών εγγράφων ήταν σαφής ήδη από τους πρώτους μήνες διακυβέρνησης το 2015. Τότε, όπως αναφέραμε και στην απάντησή μας στην πρώτη ερώτησή σας, μειώσαμε την προϋπόθεση για τους «εξαιρετικούς λόγους» από 10 χρόνια σε 7 χρόνια προηγούμενης διαμονής στη χώρα. Να σημειωθεί εδώ ότι αυτή η διάρκεια διαμονής για τη συγκεκριμένη κατηγορία άδειας είναι μία από τις πιο σύντομες σε όλη την Ευρώπη. Δώσαμε, έτσι, το δικαίωμα σε χιλιάδες «αόρατους» ανθρώπους, που διακινδύνευαν καθημερινά να συλληφθούν και να απελαθούν, να ζήσουν αξιοπρεπώς στη



Generation 2.0

For Rights Equality & Diversity



χώρα μας. Παρ’ όλα αυτά, εμείς είμαστε οι τελευταίοι που θα πούμε ότι το πρόβλημα σταμάτησε εκεί. Όντως, είναι υπαρκτές οι περιπτώσεις ανθρώπων που καταλήγουν χωρίς να έχουν στα χέρια τους κάποια άδεια διαμονής. Για αυτές τις περιπτώσεις επιδιώκουμε να έρθουν νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως:

- περαιτέρω διεύρυνση της κατηγοριών της άδειας για ανθρωπιστικούς λόγους, ώστε να μπορούν να υπαχθούν εκεί σε περίπτωση που απορρίπτεται η αίτηση ασύλου.
- αναδιαμόρφωση της άδειας για εξαρτημένη εργασία: να μην περιορίζεται δηλαδή το όριο των μετακλήσεων και των ειδικοτήτων τους από την KYA που εκδίδεται κάθε δεύτερο έτος, αλλά να δίνεται κάθε φορά de facto η δυνατότητα πρόσληψης ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.
- Δυνατότητα για έκδοση άδειας διαμονής για τους μετανάστες που έχουν δουλέψει κατά το παρελθόν με εργόσημο για πάνω από ένα έτος.

Τέλος, με αφορμή τη συγκεκριμένη ερώτηση, που θεωρούμε εξαιρετικά κρίσιμη, θα θέλαμε κι εμείς από πλευράς μας να θέσουμε ένα ρητορικό ερώτημα. Τι ακριβώς σημαίνει η θέση «εντατικοποιούμε τον έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων σε ολόκληρη τη χώρα», που υπάρχει στο επίσημο πρόγραμμα της ΝΔ; Μία νέου τύπου επιχείρηση «Ξένιου Δία»;